

Steeds meer zorginstellingen ervaren de toegevoegde waarde van een miMakker. Cato kan ook door u als familie uitgenodigd worden. U kunt een bezoek als cadeau schenken aan uw vader/moeder, opa/oma, kind of aan uw partner.



Voor meer informatie:

miMakker Cato / Angelique Konijn

013 - 521 29 15

06 - 509 268 27

info@mimakkercato.nl

www.mimakkercato.nl

KvK 53856937

januari 2012

fotocredit: www.paulissimo.nl

4



In het moment de ander ontmoeten

Op zoek naar andere vormen van belevingsgerichte zorg?

Wel eens gedacht aan de inzet van een miMakker?

Ik ben Cato, een miMakker.

In het dagelijks leven heet ik Angelique Konijn.

In 2009 ben ik gecertificeerd als miMakker.

1

Zinvol werk is voor mij een groot goed. Uiteindelijk heb ik deze gevonden tijdens het volgen van de opleiding bij Stichting miMakkus.



De Stichting miMakkus is opgericht in 2002 om de ontmoeting mogelijk te maken tussen clowns en mensen die lijden aan dementie en/of mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2011 is de opleiding een officieel erkende korte beroepsopleiding en is uniek in haar soort. De Stichting ondersteunt verpleeghuizen en instellingen om deze vorm van belevingsgerichte zorg toe te passen.

Voor meer informatie zie: www.mimakkus.nl

Wat voegt een miMakker toe aan belevingsgerichte zorg?

De miMakker:

- gebruikt veel lichaamstaal. Non-verbale communicatie is belangrijk, juist omdat deze in zichzelf verzonken mensen de logica van communicatie via taal niet meer eigen is.
- heeft een rijke fantasie. Dit is één van de belangrijkste kwaliteiten. Hier ligt ook het raakpunt van de “werkelijkheid” van de mensen die lijden aan dementie en de “werkelijkheid” door de ogen van de clown. Een miMakker accepteert ieders werkelijkheid.
- heeft de tijd en hoeft alleen maar een vriend/een maatje te zijn in de belevingswereld die mensen met een dementie en/of verstandelijke beperking op dat moment aangeven.

- heeft geen geschiedenis en kijkt niet naar de toekomst. Er is geen plan of doel. Alleen het hier en nu telt!
- heeft een open, onbevangen en betrokken houding. Vanuit respect stemt de clown af waar de ander zit in emotie en vanuit deze impuls bereikt de miMakker de ander.
- werkt zoveel mogelijk vanuit één op één situaties.

Wat betekent het zijn van een miMakker voor mij?

Als miMakker:

- ervaar ik dat dit voor mij een ultieme vorm is om contact te maken van hart tot hart in het hier en nu.
- kom ik voor de ontmoeting. Dit kan zijn: samen lachen, huilen of samen boos zijn. Samen het niet meer weten, de draad kwijt zijn. Of samen stil zitten of samen zingen.
- is mijn werkwijze ten eerste het afstemmen op de ander, het winnen van vertrouwen en het ontwikkelen van spel.
- deel ik altijd en vanuit het delen ontstaat contact. De bewoner staat altijd centraal!
- heb ik geleerd me helemaal over te geven aan alles wat er op me afkomt, zonder dat ik dat van te voren weet.
- heb ik tijdens de opleiding geleerd om helemaal aanwezig te durven zijn, waardoor ik écht contact kan maken.